

## THEMA 'LIJFELIJKHEID'

### QUOTES

#### jeugd

Dansen in gedachten.

Dansen op muziek.

*[Stijn De Paepe]*

klaterwater spatterspel

golfjes glijden langs je vel

*[Hans & Monique Hagen]*

O hou van mij en van mijn botjes

en van de vlekjes op mijn huid

*[Joke van Leeuwen]*

's Nachts vallen

mijn schouders omhoog

*[Milja Praagman]*

Sta op

en dans

een beetje

Adem.

*[Diet Groothuis]*

ik mag nog even liggen

in de holte van haar arm

*[Bart Moeyaert]*

Dit is mijn lijf

en dat is oké

*[Kees Spiering]*

totdat er vonk na vonk

een online vlam begon

*[Edward van de Vendel]*

Ik wou dat ik een schild had

net zoals een schildpad

*[Simon van der Geest]*

Er zijn handen die reiken,

die uit mouwen steken,

die strelen

*[Rian Visser]*

## volwassenen

Ogenblikken vlucht ik van dit lichaam  
vloei ik langs het witte schuim  
met de vlucht van meeuwen  
[Alara Adilow]

Ik zoek een ruimte die mij niet uitsluit  
als ik anderen om me heen heb  
[Alara Adilow]

Word zo zacht als je lichaam  
[Evangeline Agape]

Je hoofd te ruste leggen  
Je huis  
Je huis  
[Evangeline Agape]

Het is een vreemde  
goedige woning,  
dit huis van vlees  
[Hans Andreus]

Ik lig in water, blauwgroen water niet  
zomaar te baden. In water ben ik  
omdat ik daar besta.  
[Bernard Dewulf]

ik ben zwaartekracht  
ik houd je voeten op mijn grond  
[Lotte Dodion]

's Avonds geeft mijn lichaam bloot  
hoe het tot op de draad versleten is  
[Lotte Dodion]

laat de adem van een ander zachtjes schrapen langs waar  
het beurs is  
[Radna Fabias]

soms wil je gewoon je hoofd op de aarde  
leggen  
Je vuist naar de hemel heffen  
[Babs Gons]

poppetjes zijn wij,  
aan de draden van de tijd  
[Erwin Mortier]

je zit bij de wond  
tot er weer iets mogelijk wordt  
[Hannah Chris Lomans]

het is almaar je lichaam je lichaam  
je lonkend luibekkige lichaam  
[Hagar Peeters]

een blik in het ijle een streling van zon  
regen die valt als onverwacht applaus  
[Lies Van Gasse]

Ik lig in een licht dat nog moet komen.  
[Marjolijn van Heemstra]

Als je boos bent,  
kun je het beste gaan dansen.  
[Lucas Rijneveld]

het zonlicht schuift als een laken van je buik en  
je benen af  
[Peter Verhelst]

aanvaard je lot, rib  
strijk met je vingertoppen langs je benen  
[Radna Fabias]