

**stel me uit, trek me nu**

**als je blijft aan mijn heupen naar je toe**

**we moeten nog geboren worden**

**en woord voor woord verwilderen**

in het geurige avontuur van onze huid

– fluïde, opgewreven

**bloosrood**

van omtrekkende bewegingen –

**Charlotte  
Van den Broeck**

PLAKBOEL

in het genrige svoutur van onze hnd

– flude, obgeweven

– van omtrekkenge bewegingen

Gedicht: Charlotte Van den Broeck uit: plakboel,  
Poëziegeschenk 2025 - Ontwerp: Jelle Jaspers  
Deze gedichtenposter wordt u gratis aangeboden door  
uw boekhandel in het kader van de Poëzieweek 2025.  
V.U.: Dave Van Robays,  
Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent



Charlotte Van den Broeck