

## Wanneer op

Wanneer op deuren 'duwen' staat geschreven  
Doe ik het tegendeel en trek toch even.  
Al weet ik dat geen deur dan opengaat  
Ik wil mijn onvermogen zelf beleven.

## Driek van Wissen

Uit: *Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.*  
Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2003

30-01 t/m 05-02 2020

**POEZIEWEEK**

IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

## Love bug

Ik hoef de kamer niet meer uit  
om jou vergeefs te zoeken  
op de serafijnse schaal  
van kabelnet en satelliet.  
Ik keer mijn mailbox om:  
jouw server zwijgt.  
De zwaarste zoekmachines  
lopen vast op jouw adres.  
Ik zwerf langs digitale kroegen  
tot je komt - zonder succes.  
Ik ben een tragisch wrakstuk  
in een maalstroom van gegevens,  
een PacMan zonder levens  
vlak voor de kritische stop -  
ergens in dit web hang jij.  
Je spint me in. Je vreet me op

## Ingmar Heytze

Uit: *Aan de bruid*, Podium, 2000

30-01 t/m 05-02 2020

**POEZIEWEEK**

IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

## herhaald verzoek

ik kijk om me heen  
en er is niets nieuws niets ouds  
dat ik open kan doen  
jij klopt aan  
en er zijn cafés er zijn boeken  
die ik open kan doen  
er zijn tafels  
waar mensen aan zitten  
misschien staat er in hun agenda  
één verjaardag die het onthouden  
waard is  
en ik heb de meest waardeloze knieën  
en ik vraag je  
elke ochtend dat jij je ogen open doet  
om de wereld nieuw te maken  
vraag ik je weer

**Tsead Bruinja,**

Uit: *Bang voor de bal*, Cossee, 2007

30-01 t/m 05-02 2020

**POEZIEWEEK**

IN NEDERLAND EN VLAANDEREN